

Kruis

Iedereen kijkt
kijkt omhoog
naar waar Hij hangt

zijn moeder
zijn vrienden
de schreeuwers
de soldaten

en stel je eens voor
jij, jij staat er ook

waarom, ja waarom?
iets heeft je hier gebracht
iets sterker dan jezelf

eigenlijk wil je vluchten
dit scheurt je uit elkaar

en toch kun je niet weg
wat houdt je tegen ...

tot Zijn ogen
jouw ogen vangen

je adem stopt
je hart bonkt uit je lijf

zijn lichaam hangt aan het kruis
maar zijn liefde omarmt alles

je verleden, je heden, je toekomst
je pijn, je verdriet, je eenzaamheid

van je donkerste krochten
tot je verste bergtoppen

hij sluit zijn ogen

in een ondeelbaar moment
wordt jij opnieuw geboren



kruis