

# Pelgrim naar Pasen

## Zuiver



## Zuiver

In ieder mens  
bevindt zich een plek  
van onschatbare waarde

Soms zit die plek  
diep verscholen verstopt  
achter duidend andere dingen,  
overwoekerd, vergeten  
of heeft nog nooit  
iemand vertelt dat  
ook jij haar bezit.

Enkel de liefde  
kent de weg naar waar zij is.

Daar staat geschreven  
hoe mooi je bent  
hoe licht en lief,  
hoe kostbaar  
en gewenst je bent.

Daar woont het verlangen  
om te leven.  
Daar spreekt Gods stem  
jouw hart vertrouwen in.  
Daar is Christus aanwezig  
zo zuiver als Hij is.

In deze dagen  
wijzen oude woorden  
jouw opnieuw de weg.

In deze dagen  
wordt de deur naar  
die bijzondere plaats  
opnieuw ontsloten.

Dat je genade mag vinden  
in Gods ogen  
om daar te zijn  
waar Hij is, verborgen  
in jou aanwezig.

## Bagage



## Bagage

Dit is de week  
van het achterlaten.

Achterlaten van dat  
wat niet van waarde is.

Alles wat je al veel te lang  
met je meezeult  
en nergens goed voor is.

Alles wat zoveel energie kost  
en nog nooit iets heeft opgeleverd.

Alles wat van binnen  
zwaar aanvoelt als oud ijzer  
maar in de wind gegooid  
zal wegwaaien als kaf.

Al dat oude gezeur in je hoofd  
om dingen waarvan niemand  
het bestaan meer weet dan jij alleen.

Al dat domme gedoe  
waarmee je jezelf en God  
geen plezier doet.

Dit is de week  
van het achterlaten.

Onderweg naar het kruis  
Onderweg naar Goede Vrijdag  
Onderweg naar Hem

**Wie mij dient  
moet mij volgen:**

**waar ik ben  
zal ook mijn dienaar zijn,**

**Johannes 12:26 (NBV)**

